

Lees je mee?



Koningsspelen

Lars slentert naar school.

Hij heeft geen zin in de dag.

Ik ging ook veel te laat naar bed gisteren, denkt hij.

Als hij op school aan komt, ziet hij rode linten hangen.

Ze hangen aan het hek van het plein.

Er zijn grote vierkanten mee gemaakt.

‘He!’ roept hij naar Bas.

‘Wat is er gebeurd?’

Was er een ongeluk op school?’

‘Nee joh!’ zegt Bas.

‘Weet je het dan niet meer?’

Lars schudt nee.

‘De koningsspelen zijn vandaag!’

‘We gaan sporten’, zegt Bas.

Lars slaat met zijn hand tegen zijn hoofd.

‘O nee!’ roept hij.

Helemaal vergeten.

En ik heb ook geen sportkleden aan.’

‘Geeft niks’, zegt Bas.

‘De gymjuf heeft altijd een extra schoon setje bij zich.’

Als Lars het setje aan heeft, beginnen de Koningsspelen.

Lars en Bas zitten in hetzelfde team.

Ze beginnen met rondjes rennen.

Om warm te worden.

Lars gaat aan kop en komt als eerste over de streep.

'Ja, ik heb gewonnen!' roept hij.

Na een bekertje water is het tijd voor een potje voetbal.

Lars en Bas lopen naar het voetbalveld.

De tegenstanders zijn sterk, zij scoren 1-0.

Maar Bas weet de bal in het doel te koppen, 1-1.

Lars heeft de bal.

Hij rent met de bal van de ene kant van het veld naar de andere kant.

Zou hij scoren?

Als hij dicht bij het doel is, wil een jongen de bal van hem afpakken.

Lars struikelt over zijn been.

Hij komt hard neer op de grond.

'Au!' schreeuwt Lars.

Hij huilt meteen van de pijn.

De meester rent naar Lars.

'Dat was een harde klap, Lars.

Ik zie dat het veel pijn doet.

Weet je wat, ik draag je naar binnen, naar de EHBO.'

Het potje voetbal is gestaakt.

Bas gaat met Lars mee naar binnen.

Lars huilt nog steeds.

'Mijn enkel doet zo'n pijn' zegt hij door zijn tranen heen.

Bij de EHBO krijgt hij ijs op zijn enkel.

Na een paar minuten vraagt de mevrouw van de EHBO:

'zullen we wat testjes doen?

Om te kijken hoe het met je enkel gaat?'

Lars knikt.

Hij moet zijn voet heen en weer bewegen.

Gelukkig gaat dat goed.

'Dan is het niet gebroken' zegt de mevrouw van de EHBO.

'Je kunt het beste de rest van de dag blijven koelen.

Dan kijk je thuis hoe het met je enkel gaat.

Als het nog pijn doet, moet je maar even naar de dokter.'

Later in de middag kan Lars alweer op zijn voet staan.

Het doet nog een beetje pijn, maar hij kan er wel op lopen.

Gelukkig valt het mee.

En Bas? Heeft hij gewonnen?

Vragen

1. Waarom heeft Lars geen zin in school?
 - a. Hij vindt de Koningsspelen stom.
 - b. Hij ging te laat naar bed.
 - c. Bas is er niet.

2. Welke activiteit is er vandaag?

3. Waar baalt Lars van?

4. Waarom heeft Lars pijn aan zijn enkel?

5. Waar brengt de meester Lars heen?
 - a. De frietkraam.
 - b. Naar Bas.
 - c. Naar de EHBO.

6. Wat doet Lars met zijn enkel?
