



Mees, Noor en de wolf

Mees en Noor lopen in het bos.

Ze zijn op zoek.

Mees en Noor zoeken eikels.

Ze willen poppen maken van de eikels.

Mees en Noor zoeken naast het pad.

Ze kijken ook in de bomen.

Ineens gilt Noor.

Ze wijst naar rechts.

Mees kijkt langs de hand van Noor.

Hij ziet een wolf!

De ogen van Mees worden groot.

Hij vindt het ook wel eng.

De wolf is heel groot.

Noor roept Mees.

Ze klimt in een boom.

Mees klimt ook in een boom.

Daar zitten ze dan. Mees en Noor, in de boom.

Ze wachten. Ze maken geen geluid.

Mees en Noor wachten tot de wolf weg gaat.

Het duurt wel lang.

Dan horen ze een fluit.

De fluit klinkt heel schel.

Het komt uit het bos.

De wolf rent naar de fluit.
Mees en Noor zien wie het is.
Het is de wachter van het bos.
De wolf loopt naast hem.
Hij vraagt wat Mees en Noor in de boom doen.
Ze vertellen over de wolf.
De wachter van het bos lacht.
Het is geen wolf! Het is een hond!
Een hele lieve hond!
Hij heet Frits.
Mees en Noor klimmen uit de boom.
Ze aaien Frits de hond.
Frits likt hun hand.
Fijn, Frits is heel lief.
Mees en Noor zijn niet meer bang.

1. Wat zoeken Mees en Noor?

2. Wat vinden Mees en Noor eng?

3. Wat is Frits voor een beest?

4. Teken Mees en Noor in de boom met de hond op papier.